

Een van de kerkmusici die in dienst zijn van de Ontmoetingskerk is Eric Voet.

Eric heeft onder andere orgelliteratuur en improvisatie gestudeerd bij de Lutherse organist Dick Troost en studeert momenteel kerkmuziek in Den Haag.

Onze kerkdiensten begeleidt Eric sinds 2008 zowel op het orgel als op de piano, en vaak in samenwerking met diverse solisten zoals fluitisten en koperblazers.

Daarnaast voert hij werkzaamheden uit als cantor bij het aanleren van liederen aan de gemeente, het incidenteel leiding geven aan de Cantorij van de ontmoetingskerk en het leiding geven van een vocale groep.

Daarnaast is Eric vaste begeleider van de maandelijkse serie sfeervolle vespers en kleurrijke vieringen waarvoor u iedere derde zondag van de maand om 19:00u van harte bent uitgenodigd.

Citaat: "muziek maak je samen, de gemeente van de Ontmoetingskerk zingt graag en laat zich dankbaar inspireren". Kortom, muziek is een belangrijk aspect voor de Ontmoetingskerk en uit de samenwerking met de beide voorgangers en de andere kerkmusici Rudolf van Tilborg en Theo Radtstake ontstaan vaak mooie dingen!

