

Wie zeggen jullie dat ik ben?

De bijbelvaste lezer(es) weet dat bovenstaande regel een vraag van Jezus is. Maar met dit woord wil ik me hier graag voorstellen. Want in deze tijd waarin iedereen met veel bombarie meldt wat hij of zij kan, geloof ik dat een ander me past echt iets kan leren over mezelf. Daarom is een kerkelijke gemeenschap belangrijk voor mij. Ik geloof in luisteren naar elkaar, in plaats van elkaar overvleugelen. Ik geloof dat samen luisteren naar God meer rijkdom op levert dan vastleggen wie Hij is. Ik geloof in Jezus Christus die benieuwd was naar wat er in een ander leeft.

De Ontmoetingskerk wil een haven zijn voor velen, en ik voel me daar het loodsbootje. Parlevinken is ook leuk, her en der wat waar verkopen. En bij iedereen wat vinden waar ik mijn voordeel mee kan doen, en anderen ook. Mensen het grote water opsturen hoort er ook bij. Ik ben heel dankbaar dat ik dat vanuit een gezellig thuisfront mag doen, met man Roelof en al volwassen kinderen. Die zorgen wel dat ik bij blijf!

ds Inge de Jong-Baerends

predikant, geestelijk begeleider (www.gaandeweg.org) , mentor, contextueel pastor

