

Mijn naam is Ton van Vliet, vanaf zomer 2011 werkzaam als een van de twee wijkpredikanten van de Ontmoetingskerk. Ik geniet van deze wijkgemeente vanwege de ruimte die we elkaar geven, de inzet van velen, de aandacht voor elkaar, de creatieve ideeën, het muzikale talent, en vanwege nog zoveel meer. Voor mij is God liefde. Die liefde zie ik ook volop in Jezus. Dat zijn liefde gaat van hand tot hand is mijn grote wens. O ja, mijn levensmotto is kort en krachtig: 'Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens!' Getrouwd ben ik met Annette van der Burg. Onze drie kinderen zijn inmiddels uitgevlogen. We zijn de trotse opa en oma van drie kleinkinderen.

