



*Activiteitenfolder
wijkgemeente Bethel*

Inhoud

Zondagsschool	3
-12 club	3
12+	3
18+	3
Jongeren kring	3
Catechisatie	4
Vakantie Bijbel Feest	4
Crèche.....	4
Bijbelkring.....	4
Vrouwenkoffieochtend	4
Gebedssamenkomst, bidden voor de gemeente	5
Seniorenmiddag	5
Wijkkring.....	5
Zaterdag-openstelling Cunerakerk.....	5
ZWO-commissie	6
Vragen?	7



Zondagsschool

Voor alle kinderen van 4 tot 8 jaar is er om de week zondagsschool. De zondagsschool wordt direct na de ochtenddienst tot 11:15 in de jeugdruimte van ontmoetingskerk gehouden. We beginnen de ochtend door met elkaar wat te drinken met wat lekkers erbij. Daarna luisteren we met elkaar naar een bijbel verhaal en zingen we psalmen en liederen. We besluiten de ochtend met een verwerking of spel wat aansluit bij de bijbel vertelling.

Jullie zijn van harte welkom!

Contactpersoon:

Jarno van Veldhuizen

-12 club

De club is voor kinderen van 8 tot 12 jaar en wordt gehouden op de vrijdagavond.

De laatste seizoenen hebben wij 1 x in de 4 weken club gehouden bij een van de leiding thuis. Centraal staat de ontmoeting tijdens de clubavonden in een ongedwongen sfeer. Elkaar leren kennen, samen gezellig knutselen, spelletjes doen enz. In deze leeftijdscategorie worden vriendschappen voor het leven gevormd. Dit helpt weer om op latere leeftijd samen met je vrienden over Jezus te praten.

Contactpersoon:

Vind je het leuk om naar de -12 club te komen, geef je dan op bij Felia van Roekel

12+

De 12+ is iedere drie weken op zondagavond. Na de kerkdienst eten we samen. Meestal eten we broodjes met

knakworst maar soms ook lekker pizza. Na het eten hebben we een serieus moment waarin we een thema bespreken en met elkaar uit de Bijbel lezen. Aan het eind van de avond drinken we nog gezellig wat onder het genot van een potje pool of tafelvoetbal. Aan het eind van het seizoen hebben we een leuke activiteit! Afgelopen jaar zijn we naar de MAXX geweest in Veenendaal. Na een rondje karten volgde een spannende escaperoom. En om bij te komen aan het eind van de avond nog een rondje glowgolf.

Jullie zijn van harte welkom in het nieuwe seizoen! We hebben een app groep waarin iedereen zich kan aanmelden.

Contactpersoon:

Stuur gerust een appje naar Jelle Pals

18+

Eens in de twee weken komen we met jongeren van ongeveer 18 – 24 jaar bij elkaar. Op zondagmiddag na de kerkdienst eten we gezamenlijk en doen daarna een Bijbelstudie. Na de Bijbelstudie is er nog gelegenheid om gezellig met elkaar te kletsen of een spel te doen onder het genot van een hapje en een drankje.

Contactpersoon:

Maria Vos

Jongeren kring

Eens in de maand doen we een Bijbelstudie met behulp van een boekje. Door met elkaar in de bijbel te lezen kunnen we van elkaar en van God leren. We richten ons op jongeren van de



gemeente 24 – 30 jaar. Interesse? Stuur een bericht.

Contactpersoon:
Maurits Vos

Catechisatie

Elke maandagavond wordt er catechisatie gegeven. Aan de hand van een boekje wordt er elke avond een thema behandeld wat te maken heeft met de Bijbel. We willen onze jongeren op deze manier over de Heere Jezus leren.

Er zijn twee groepen:
Groep 1 leeftijd 12 – 15 jaar 18:45 – 19:30
Groep 2 leeftijd 15 + 19:30 – 20:15

Ook is er gelegenheid tot het volgen van belijdenis catechisatie. Dit is ook elke maandagavond vanaf 20:15

Contactpersoon:
Groep 1 Wim Gelderman
Groep 2 Anne Pals
Belijdenis catechisatie, Ds. G. Hoff

Vakantie Bijbel Feest

Voor wie: kinderen van 4 – 12 jaar.



Doel: kinderen in aanraking brengen met de liefde van God.

Invulling: Zingen, bidden, Bijbelverhaal, knutselen, spelletjes, sketch, vossenjacht, poppenkast etc.

Wanneer: woensdagmiddag en donderdagmiddag in de herfstvakantie

Contactpersoon:
Willemien Eshuis



Crèche

Op dit moment is er geen structurele oppas aanwezig tijdens de middagdienst, in de Koningskamer doordat er te weinig kinderen waren die kwamen. Maar er zijn af en toe bijzondere diensten waarbij oppas wel gewenst is bijvoorbeeld dopen, bevestiging ambtsdragers en belijdenis.

Als je graag oppas wil tijdens een bijzondere dienst of je wil zelf graag deelnemen aan de oppas als oppas ouder of tiener. Neem dan contact op met,

Contactpersoon:
Judi Kardol

Bijbelkring

Eén keer in de maand komen we op dinsdagavond in de Ontmoetingskerk bij elkaar.

We behandelen elk seizoen een bijbels thema aan de hand van een boekje. Een bijeenkomst duurt meestal van 20:00 tot 21:30. Kom ook eens!!!

Contactpersoon:
Teo Droogendijk

Vrouwenkoffieochtend

Voor wie?
Vrouwen, alle leeftijden

Wat?
Koffie, ontmoeting, gesprek, Woman to Woman, zingen, bidden, open bijbel, creatief.

Wanneer?
(meestal) Elke derde woensdag van de maand van 9.45 uur tot 11.30 uur.



Waar?

Ontmoetingskerk

Contactpersoon:

Coby Droogendijk

Van harte welkom!! We zien uit naar uw/
jouw komst.

Gebedssamenkomst, bidden voor de gemeente

Eén keer per maand is er op zaterdagavond een gebedssamenkomst om te bidden voor de gemeente. Wij komen samen in de Koningskamer vanaf 19.00 - 19.30 uur. Er is altijd iemand die een kort stukje voorbereidt uit de bijbel. We lezen een hoofdstuk en enkele Bijbelteksten. Daarna zingen we enkele liederen en gaan in gebed. Het gebed is specifiek gericht voor de gemeente en voor de predikanten die bij ons voorgaan. Bidden is van levensbelang. Het zou mooi zijn als jullie met ons mee willen bidden, we zien jullie graag komen!

Contactpersoon:

Ria Vos

Seniorenmiddag

Elke 3^e vrijdagmiddag van de maand in Pniël achter de Hervormde Kerk van Elst. Het begint om half 3 met thee of koffie met wat lekkers. Na een korte meditatie is er vaak een spreker met een diaprojectie of iets dergelijks van een organisatie. Om half 5 wordt de middag afgesloten.

Contactpersoon:

Wim Cornelisse



Wijkkring

Enige jaren geleden is een pilot gestart om diverse wijkkringen in de gemeente op te starten. Er is met 1 wijkkring gestart als proef. Mensen die bij elkaar in de buurt wonen vormen een kring en komen om de paar weken een avond bij iemand thuis. De avond staat in het teken van ontmoeting, maar juist ook om met elkaar in gesprek te gaan om ons geloof praktisch handen en voeten te geven in het leven van alledag.

Als kerkenraad moet deze proef nog worden geëvalueerd en op een gemeenteavond worden besproken. Het is een doel om meerdere wijkkringen op te laten starten. Dit draagt bij in betrokkenheid op elkaar en we mogen groeien in het wandelen met God.

Contactpersoon:

Pieter Vos

Zaterdag-openstelling Cunerakerk

Elke zaterdagmorgen is de Cunerakerk open voor iedereen. Wij geloven dat God er is voor iedereen, en dat wij dat als PKN in Rhenen ook mogen laten zien door de kerk open te stellen. Voor velen is er een drempel om op zondag te gaan. Op zaterdagmorgen stellen wij de Cunerakerk open van 10.30 u -12.30 u. Mensen kunnen naar binnen lopen voor stilte, te bidden of voor een gesprek. Veel toeristen komen ook gewoon om het mooie gebouw te bewonderen.

Contactpersonen:

Pieter en Ria Vos



ZWO-commissie

We hebben binnen de Protestantse Gemeente Rhenen een ZWO-commissie. Deze bestaan uit 4 mensen uit de 3 wijkgemeenten. ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp.

Waar is de ZWO in Rhenen mee bezig? We organiseren en ondersteunen diverse acties zoals de Dorcas voedselactie , Open Doors, we bepalen de noodhulpcollectes en draaien projecten in Rwanda en Kameroen voor onderwijs en landbouw. Er worden ook jongerenreizen georganiseerd naar buitenlandse projecten. Natuurlijk ondersteunen we ook initiatieven van gemeenteleden.

Contactpersoon:
Wilfred Waghto



Voor diverse activiteiten zijn we op zoek naar vrijwilligers. Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met Jelle Pals.

Vragen?

Heeft u/jij na het lezen van deze activiteitenfolder nog vragen?

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met onze scriba, Jelle Pals, bethel@pknrhenen.nl
0655684308

