



PROTESTANTSE GEMEENTE  
TE RHENEN

Zondag 21 juni 10.15 u  
Cunerakerk



Afscheid tieners van nevendienst:

**Britt, Denise, Dona Wilde, Jasper,  
Maren, Nina en Rick**



Voorganger  
Ouderling van dienst  
Koster  
Orgel  
Piano  
Zang en  
Djembe  
Zanggroep Kurios

ds. J. Meertens  
Henri Verhoeks  
B. van den Bor  
Bob van Stempvoort  
Lisette van de Loo  
Merel van de Loo  
Ruben van Kruistum  
o.l.v. Rien van Harten

▪ We zingen voor de dienst: Opwekking 334: "Heer, uw licht en uw liefde schijnen"

- 1 Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen.  
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.  
Jezus, Licht van de wereld vernieuw ons.  
Levend woord, ja Uw waarheid bevrijd ons.  
Schijn in mij, schijn door mij

(refrein)

Kom Jezus kom,  
vul dit land met Uw heerlijkheid.  
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.  
Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen.  
Spreek Heer, Uw woord: dat het licht overwint

- 2 Heer, 'k wil komen in Uw nabijheid.  
Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.  
Door het bloed mag ik U toebehoren.  
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen.  
Schijn in mij, schijn door mij

(refrein)

- 3 Staan wij oog in oog met U Heer.  
Daalt Uw stralende licht op ons neer.  
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.  
U volmaakt wie volkomen zich geven.  
Schijn in mij, schijn door mij

(refrein)

▪ Welkom en mededelingen door Henri Verhoeks, de ouderling van dienst

▪ We zingen: Psalm 34: 1 en 5

- 1 Ik loof den Heer altijd.  
Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer.  
Ja, ik beroem mij op den Heer  
en prijs zijn hoog beleid.  
Gods kleinen horen mij  
en zij verheugen zich tezaam.  
Verheft met mij des Heren naam,  
zegt dien en weest blij.

5 Komt kind'ren, hoort mij aan.  
Wie vindt een leven lang en goed?  
Hij die Gods wil met vreugde doet  
en in zijn dienst wil staan.  
Weerhoud uw tong van kwaad  
zodat gij niemand schade doet.  
wijk van het kwade en doe goed,  
sticht vrede metterdaad.

- In stil gebed bidden we om de zegen van God over deze dienst
- We zijn samen in de naam van de Heer, Hij groet ons (votum en groet)
- We vragen God of Hij wil vergeven wat we niet goed hebben gedaan en of Hij ons leven wil vernieuwen (gebed om ontferming)

- We zingen: Opwekking 599 "Kom tot de Vader"  
Nog voordat je bestond kende Hij je naam.  
Hij zag je elk moment en telde elke traan.  
Omdat Hij van je hield gaf hij zijn eigen Zoon.  
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan.  
Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan.  
Omdat Hij van je houdt gaf hij zijn eigen Zoon.  
En nu is alles klaar wanneer jij komt.

Kom tot de Vader, kom zoals je bent.  
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend.  
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt.  
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan  
Ook niets wat jij ooit deed veranderd daar iets aan  
Omdat Hij van je houdt gaf Hij Zijn Eigen Zoon  
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de Vader, kom zoals je bent  
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend  
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt  
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt (2x)

De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt  
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt (2x)

▪ We luisteren naar de regels die God ons heeft gegeven, om goed met Hem en met elkaar te leven.

▪ Merel zingt: "I will sing your praises"

Come and join in the song that the angels sing.

"Glory to our God and heaven's King"

Your mighty name, Lord we cry, like a banner lifted high

For You are great and greatly to be praised

I will dance around Your throne. in Your presence is my home  
and the rocks will not cry out, I will shout, I will shout

I will sing Your praises, You are holy, You are holy  
You alone are worthy of the glory.

From the ends of the earth I can hear their song

"Glory," they say, "to the righteous One"

Your mighty name, Lord we cry, like a banner lifted high

For You are great and greatly to be praised

▪ We zingen samen met Kurios een lied om God groot te maken

(lofprijzing): Opwekking 488 "De kracht van uw liefde"

Heer ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij

Als ik U ontmoet vind ik rust bij U

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben,

Trots en twijfel wijken voor de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.

Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest

en de kracht van uw liefde

Heer, kom dichterbij, dan kan ik Uw schoonheid zien

En Uw liefde voelen, diep in mij.

En Heer leer mij Uw wil zodat ik U steeds dienen kan

En elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.

Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest

en de kracht van uw liefde (2x)

- De kinderen van de jongste en middelste groep komen naar voren
- We leren de tekst van de maand juni: de akker is de wereld, het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk (Matt. 13: 38)
- We zingen samen met Kurios het kinderlied OTH 459

1. Wij wil - len sa - men vie - ren  
 dat God van men - sen houdt  
 en dat Hij in ons mid - den  
 zijn rijk van lief - de bouwt.

*Refrein*

Om - dat wij kind' - ren van de Va - der zijn,  
 om - dat wij kind' - ren van de Va - der zijn.

2.  
 Wij willen samen delen  
 met kind'ren klein en groot,  
 en net als Jezus geven  
 aan anderen in nood.  
 Refrein.

3.  
 Wij willen samen leven,  
 als vrienden verder gaan,  
 en steeds opnieuw vergeven  
 wie ons heeft pijn gedaan.  
 Refrein.

4. Wij willen samen spelen  
 in huis en op de straat,  
 geduldig zijn en helpen,  
 wanneer het moeilijk gaat.  
 Refrein

- We gaan uit de Bijbel lezen, daarvoor bidden we tot God of Hij ons wil helpen het te begrijpen
- We lezen uit de Bijbel het verhaal van koning Joas uit 2 Kronieken 24
- Preek: de dominee legt uit wat dit Bijbelgedeelte voor ons betekent
- In de tijd dat het orgel speelt kun je nadenken over wat de dominee heeft gezegd. De kinderen komen uit de nevendienst terug.
- We zingen: Opwekking 518 "Heer, U doorgrondt en kent mij"
  - 1 Heer U doorgrondt en kent mij,  
Mijn zitten en mijn staan.  
En U kent mijn gedachten,  
Mijn liggen en mijn gaan.  
De woorden van mijn mond O Heer  
die zijn voor U bekend.  
En waar ik ook naartoe zou gaan,  
Ik weet dat U daar bent.

Refrein:

Heer U bent altijd bij mij,  
U legt U handen op mij,  
En U bent voor mij,  
En naast mij,  
En om mij heen.  
Heer U bent altijd bij mij,  
U legt U handen op mij,  
En U bent voor mij,  
En naast mij,  
En om mij heen.  
Elke dag.

- 2 Heer U doorgrondt en kent mij,  
Want in de moederschoot.  
Ben ik door U geweven,  
U bent oneindig groot!  
Ik dank U voor dit wonder heer,  
Dat u mijn leven kent.  
En wat er ook gebeuren zal,  
Dat U steeds bij mij bent!

Refrein:

- De dominee legt uit wat afscheid nemen betekent
- De tieners knielen op de knielbank en de dominee spreekt een tekst uit als zegen van God
- We zingen de kinderen staande het lied "Gebed om zegen" toe. Het eerste deel wordt gezongen door de ouders met begeleiding van Kurios:

Zegen hen op de weg die zij nu gaan.  
 Zegen hen op de plek waar zij nu staan.  
 Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt.  
 O God, zegen hen alle dagen lang!

Vader, maak hen tot een zegen; ga hen niet voorbij.  
 Regen op hen met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot hen  
 als de Bron van leven, die ontspringt, diep in hen.  
 Breng een stroom van zegen,  
 waarin U zelf steeds mooier wordt voor hen.

Allen:

Zegen ons waar we in geloof voor leven.  
 Zegen ons waar we hoop en liefde geven.  
 Zegen om de ander tot zegen te zijn.  
 O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn.  
 Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn.  
 Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij.  
 Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij.  
 Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

- De leiding van de tienernevendienst spreekt de tieners toe
  - De tieners krijgen een cadeau
  - De kerkvriendinnen en kerkvrienden worden voorgesteld
  - We vliegen de tieners de gemeente in
- We danken God en we bidden voor onszelf, de gemeente en voor de wereld

▪ Er wordt geld opgehaald, de opbrengst van de eerste zak die langskomt is voor ICF Veenendaal (= Vanuit de International Christian Fellowship (ICF) Veenendaal worden iedere zondag op twee plekken in Veenendaal kleinschalige missionaire bijeenkomsten gehouden. Eén zondag per maand komen beide groepen samen voor een gezamenlijke viering, samen met andere belangstellenden. Zo wordt gebouwd aan een multiculturele geloofsgemeenschap.) De opbrengst van de tweede zak wordt gebruikt om alles wat we in de kerk doen te betalen.

▪ We zingen: Psalm 71: 4, 5 en 9

4 Sinds mij mijn moeder had ontvangen  
en vormde in haar schoot,  
waart Gij mijn hulp in nood.  
U Heer, U loven mijn gezangen;  
verlosser van mijn leven,  
uw naam zij hoog verheven.

5 Het was voor velen tot een teken,  
Heer, dat ik staande bleef, -  
een wonder dat ik leef.  
Want steeds zijt Gij mijn Rots gebleken,  
steeds wil mijn mond U noemen,  
Grootmachtige, U roemen.

9 Ik roem de grootheid van uw daden,  
ik meld aan iedereen  
uw recht, uw recht alleen.  
Gij weest mij reeds als kind uw paden;  
nog prijs ik U, ik zegen,  
o Heer, uw wond're wegen.

▪ Voor we naar huis gaan, geeft de dominee ons de zegen van God mee waarin God ons belooft dat Hij bij ons zal zijn waar we ook naar toe zullen gaan. Om de zegen te ontvangen zingen we samen drie keer 'amen'