



Liturgie voor
het kinderkerstfeest
op kerstavond, 24 december 2015 19.00 uur
in de Cunerakerk te Rhenen

Voorganger: ds J. Meertens
m.m.v

leiding nevendienst
Rondom de Cunerakerk en Ontmoetingskerk
en vele medewerkers!

We zingen vol verwachting: Komt allen tezamen....

1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der englen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden, die Koning

kinderen en vrouwen:

2. De hemelse englen riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden!

allen: Komt, laten wij aanbidden, komt. laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning!

Ga je mee op zoek naar het koningskind? (YouTube)

Ga je mee op zoek naar het koningskind?

Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt.

Ga je mee op zoek naar het koningskind? Want wie zoekt, die vindt!

Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver.

Ga je mee op reis? Kijk, daar is de ster! Ga je mee op reis?

Wie weet lang en ver, kijk daar is de ster!

We hebben die ster, daar in het westen gezien.

De mooiste van de mooiste, de lichtste bovendien. Er is een kind geboren, een kind als nooit tevoren. Een heel bijzonder koningskind misschien...

Ga je mee op zoek...

tralalala... Want wie zoekt, die vindt! (3x)

Een groet van God, voor jou, voor ons allemaal!

Kaarsengedicht door 5 kinderen (1 per vers)

Per vers wordt er 1 kaars aangestoken en bij het laatste gedichtje wordt de grote kaars aangestoken

Dank u wel voor dit kaarsje

Brandend in de nacht

Als een teken van de vrede

Al zo lang verwacht

Dank u wel voor de kaarsen,
't zijn er nu al twee
want het licht dat u beloofde
wandelt met ons mee

Dank u wel voor de kaarsen
't zijn er nu al drie,
voor het feest en mijn verlangen
dat ik u weer zie

Dank u wel voor de kaarsen
't zijn er nu al vier
Licht voor Jezus in ons midden
Staat zijn kribbe hier?

Dank u wel voor dit kindje
Al zo lang verwacht
Voor de vrede uit de hemel
't licht in onze nacht

Nu branden er vijf kaarsjes, steken jullie ook de kaarsjes aan? Er zit een kaarsje in de tas.

Nadat de kaarsjes zijn aangestoken zingen wij:

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht,
dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht.

En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn', jij in jouw klein hoekje,
en ik in 't mijn!

Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet,
of het helder licht geeft of ook bijna niet.
Hij ziet aan ons allen of wij lichtjes zijn, jij in jouw klein hoekje en
ik in 't mijn.

Gebed

We horen het kerstverhaal uit Lucas 2: 1-7 (ouder kind)

Zingen: Er is een kindeke geboren op aard'

Er is een kindeke geboren op aard'

er is een kindeke geboren op aard'

't Kwam op de aarde voor ons allemaal

't Kwam op de aarde voor ons allemaal.

Er is een kindeke geboren in 't strooi
Er is een kindeke geboren in 't strooi
't Lag in een kribje gedekt met wat hooi
't Lag in een kribje gedekt met wat hooi

We horen verder uit Lucas 2: 8-16 (ouder kind)

We zingen samen:

De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte
Zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen ' t
t liep tegen het nieuwe jaar

Toen zij er te Bethlehem kwamen
Daar schoten drie stralen dooreen
Een straal van omhoog zij vernamen
Een straal uit het kribje benee
Toen vlamd' er een straal uit hun ogen
En viel op het kindeke teer
Zij stonden tot schreiens bewogen
En knielden bij Jezus neer.

HET VERHAAL IN PP AFGEBEELD

Zingen: Midden in de winternacht

Midden in de winternacht
ging de hemel open
die ons 't heil der wereld bracht,
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied,
Herders, waarom zingt gij niet ?
Laat de cithers slaan, blaas de fluiten aan
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Vrede was het overal,
wilde dieren kwamen bij de schapen in de stal,
en zij speelden samen.

Elke vogel zingt zijn lied,
herders, waarom speelt gij niet?
Laat de citers slaan,
blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de bel-trom horen:
Jezus is geboren!

Zie, daar staat de morgenster,
stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver,
bode van de luister
die ons weldra op zal gaan;
herders, blaas uw fluiten aan.
Laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom,
kere om, kere om,
laat de beltrom horen:
Jezus is geboren!

HET VERHAAL IN PP AFGEBEELD II

We zingen heel zachtjes voor Jezus: Stille nacht....

Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, langverwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind
dat zo trouw, zondaars mint
ook voor mij hebt g'uw rijkdom ontzegd
wordt g'op stro en in doeken gelegd.
Leer m' U danken daarvoor
Leer m' U danken daarvoor.

YouTube: Een koning is geboren

Een koning is geboren,
Een koning is geboren, heb je 't al gehoord?
een koning, een koning.

Hij kwam op aarde wonen als baby'tje zo klein,
voor alle mensen, ook voor jou wil Hij de koning zijn.
Waar is Hij dan geboren, die koning, die koning?

Waar is Hij dan geboren? Ik denk in een paleis.
O nee, die koning die ik ken, de machtigste van al,
die kwam niet in een mooi paleis, maar in een arme
stal.

Waar moet Hij dan in slapen, die koning, die koning?
Waar moet Hij dan in slapen, een gouden hemelbed?
O nee, die koning die ik ken, die heeft geen bed van
goud,
geen pracht en praal, maar o zo kaal een kribbetje van
hout.

Wat draagt Hij dan voor kleren, die koning, die koning?
Wat draagt Hij dan voor kleren, een jas van hermelijn?
O nee, die koning die ik ken, die heeft er zelfs niet één
en ook geen hemdje van satijn, maar doekjes om zich
heen.

Hoe kan ik Hem dan vinden, die koning, die koning?
Hoe kan ik Hem dan vinden, weet jij misschien de weg?
Die koning is dichtbij je, je hoeft niet ver op reis.
Vraag Hem in 't kribje van je hart, dan wordt het een
paleis, dan wordt het een paleis.

Dankgebed

Collecte

Slotlied: Eer zij God in onze dagen (staande)

Eer zij God in onze dagen
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.

We gaan naar huis en krijgen een goed woord van God mee: **zijn zegen !**

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen toe en alvast een goed 2016!