

## Een gemeenteprofiel in tien foto's

Wij ervaren de Ontmoetingskerk in Rhenen als een warme, betrokken wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Rhenen. Bij ons mag iedereen zichzelf zijn. Er is ruimte voor nieuwe, eigentijdse vormen van kerk-zijn. We willen als gemeente een aantrekkelijke ontmoetingsplaats van geloof zijn. Waar waardevolle contacten worden gelegd en zingeving centraal staat. En waar de Bijbel een bron is voor gesprekken en preken in een aansprekende taal.

Ieder lid van de beroepingscommissie heeft zijn of haar gevoel bij onze gemeente uitgedrukt in een foto.



“Voor mij is de Ontmoetingskerk in Rhenen de brander die warmte geeft en die ons voedt, een brander die we als gemeente ook graag brandend houden.”



“Voor mij is de Ontmoetingskerk in Rhenen als mijn lievelingstrui. Hij is veelkleurig en gemaakt met veel creativiteit. Hij is lekker warm en voelt intiem.”



“Voor mij is de Ontmoetingskerk in Rhenen een doosje vol muziek. Een zeer muzikale gemeente, met gevoel voor liturgie, samen spelen en samen onze creativiteit ontdekken.”



“Voor mij is de Ontmoetingskerk in Rhenen net als een bloembol. Als je hem het water geeft, komt hij tot bloei, krijgt hij volop ruimte om zich te ontwikkelen. Je ziet overal bloemetjes, als talent dat overal oppopt.”



“Voor mij is de Ontmoetingskerk een agenda. Een gemeenschap waar veel te doen is, waar diversiteit is in mensen en in taken en waar we samen onze afspraken nakomen.”



“Voor mij is de Ontmoetingskerk in Rhenen als een gebedsarmband. Een kleurrijke gemeenschap als een cirkel waarin we elkaar vasthouden, waarin we elkaar zegenen en voor en met elkaar bidden.”



“Voor mij is de Ontmoetingskerk in Rhenen als een stemvork. We stemmen af op het Woord en elkaar. We zoeken naar de juiste liturgische toonzetting en geven ruimte aan alle stemmen.”



“Voor mij is de Ontmoetingskerk in Rhenen onze lieve hond: altijd een voorbeeld van levensvreugde en echtheid.”



“Voor mij is de Ontmoetingskerk in Rhenen als deze stropdas, met veel liefde voor opa gemaakt door de kleinkinderen: kleurrijk en creatief. Een stropdas die generaties weet te verbinden.”



“Voor mij is de Ontmoetingskerk in Rhenen als de gitaar waarop ik iedere dag speel. Een symbool voor een muzikale, veelstemmige gemeente, waarin liturgie en harmonie belangrijk zijn.”