



**Protestantse wijkgemeente
Ontmoetingskerk te Rhenen
10.00 uur**

**Orde van dienst
voor 25 december 2014**

Eerste kerstdag



Verlangen vervuld

Voorganger : ds G.J. de Jong-Baerends
Organist : Rudolf van Tilborg
mmv de cantorij olv Theo Radstake
en Froukje Zuidema, trompet en zang
en Jan Klok, piano, dwarsfluit

WE KOMEN SAMEN

Muziek

Zingen: lied 476: 1,3 en 4 Nu zijt welkome...

Froukje zingt: lied 484 Go, tell it on the mountain

Zingen: lied 506: 1 cant. 2 en 4 allen

Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Bethlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor Hem!
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!

Al zijt Gij nu nog maar een kind
zo kwetsbaar, teer en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan Gij Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn.
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!

Wij gaan op weg naar Bethlehem,
daar ligt Hij in een stal
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!

Welkom

Zingen: lied 477: 1,2 en 5 Komt allen te samen

- allen gaan staan -

Groet, bemoediging en drempelgebed

v. U is heden de Heiland geboren

Christus de Heer, in de stad van David!

v. Onze hulp is in de naam van de Heer

a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v.door Jezus Christus onze Heer.

a. AMEN

Zingen: lied 98:1 Zing een nieuw lied

Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.

Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.

Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

- allen gaan zitten -

Gebed om ontferming

Gloria: lied 487 Eer zij God in onze dagen

Zondagsgebed

Zingen: Om een mens te zijn op aarde

Cant. Om een mens te zijn op aarde,
zonder aanzien, zonder macht,
is Hij onder ons geboren in de kilte van de nacht.

Om een vuur te zijn op aarde
dat verwarmt maar niet verslindt
is hij onder ons geboren als een weerloos mensenkind.

V. Om een licht te zijn op aarde
dat de duisternis verjaagt
is hij onder ons geboren als een stem die waarheid vraagt

M. Om een zwaard te zijn op aarde
dat verdeelt maar niet vermoordt
is hij onder ons geboren, vrede stichtend door zijn woord.

Cant Om een kracht te zijn op aarde
die de machten zal verslaan
is hij onder ons geboren,
slechts vertrouwend op Gods naam

A Om de vreugde van de aarde,
vrede, recht in overvloed,
is hij onder ons geboren: Godsgeschenk dat leven doet.

Projektlied:

Want een lied van vrede daalt op aarde neer
als hij wordt geboren: Christus, onze Heer
Glorie aan Hem! Omdat in Bethlehem
God ons wil ontmoeten, kom, bewijs hem eer!

- kinderen tot en met 9 jr kunnen naar de nevendienst -

Lezing: Jesaja 52: 7-10

Zingen: lied 482: 1 en 3 Er is uit 's werelds duistere wolken

Er is uit 's werelds duistere wolken
een groot licht stralend opgegaan –
wie wonen in het diepste donker,
zij zullen in het zonlicht staan.

Glorie aan God, de overwinning
is ongekend, de vreugde groot;
de aarde jubelt – hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst!

Godlof, een kind is ons geboren,
een held zal onze koning zijn,
die raadsman, God-met-ons zal heten –
die zoon zal ons tot vader zijn!
Vorst die met vrede ons wil kronen
van nu af tot in eeuwigheid,
de Eeuwige zal hem doen tronen
op recht en op gerechtigheid.

Lezing : Johannes 1: 1-14

Cantorij: lied 338 h

Zingen: lied 513: 1, 2 en 3 God heeft het eerste woord

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

Preek

Stilte

Froukje zingt het kerstverhaal

Zingen lied 503: allen 1, cant 2 allen 4

Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,
de oorsprong der schepping, de opgaande zon:
dit leven zal stralen, door de hemel bemind.
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind.

Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.

Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan de hemel heeft alles omljnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht,
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht

Dankgebed, voorbeden, stil gebed , Onze Vader,

Tijdens de collecte komen de kinderen terug uit nevendienst en
oppas en wij zingen met hen
Lied 486: 1 en 2
Midden in de winternacht

Slotlied: lied 481 Hoor de eng'len zingen d'eer...

Zegen, met gezongen amen

wij wensen u gezegende Kerstdagen

Tekst bij de liturgische bloemschikking

Verlangen vervuld

Zie
kijk
hoe vanuit geloof
in de liefde
de hoop groeit
in een wereld
waarin zoveel donker is

Licht breekt door
in de geboorte van Gods Mensenkind
Licht breekt door waar mensen
Zijn geloof, Zijn hoop
en bovenal Zijn liefde leven

Goede God
blijf ons verlangen
naar die liefde aanwakkeren

