

Een kort verslag van de Gemeenteavond



Op 18 maart hield de wijkgemeente Ontmoetingskerk haar jaarlijkse gemeenteavond, waarbij zo'n 35 gemeenteleden aanwezig waren. Na het welkom van de voorzitter van de kerkenraad, Kees Jochemsen, opent ds. Ton van Vliet de avond met het lezen van een gedeelte van psalm 107: "Loof de Heer want hij is goed Hij bracht hen naar een veilige haven". Door dat beeld voelen we ons aangesproken, ook de Ontmoetingskerk wil een 'haven' zijn voor iedereen die hier aanmeert!

De avond staat vooral in het teken van het nieuwe beleidsplan 2015-2020, maar voordat we daarover met elkaar in gesprek gaan, doet Kees Jochemsen verslag van een aantal zaken die tijdens de gemeenteavond 2014 zijn genoemd. Zo gaat binnenkort, onder leiding van onze organist Rudolf van Tilborg, een werkgroep zich buigen over de mogelijkheden van vervanging van het orgel. Het College van Kerkrentmeesters heeft inmiddels toegezegd hieraan een forse financiële bijdrage te willen leveren. Ook wordt verder gewerkt aan het plan om beelden vanuit de kerk(dienst) via het internet in de huiskamers te krijgen van gemeenteleden die niet altijd in staat zijn naar de Zondagse viering te komen. Natuurlijk zal bij het opnemen van deze beelden uitvoerig aandacht worden besteed aan de 'privacy' van de gemeenteleden die wél in de kerk aanwezig zijn. Tenslotte wordt kort verslag gedaan van de ontwikkelingen en plannen rondom het recent aangekochte pand aan de Frederik van de Paltshof, het voormalige ING-bankgebouw.

Vervolgens geeft Ds. Inge de Jong een samenvatting van het nieuwe beleidsplan 2015-2020 waarin onze wijkgemeente vergeleken wordt met het beeld van een haven met meerdere 'aanlegplaatsen' maar ook als een centrum van bidden, zingen, luisteren, dienen en actie! Als voorbeeld van dat laatste noemt zij de actie "Wandelen voor Water", op touw gezet door het JeugdDiaconaat (PGR-breed) en die eerder deze week maar liefst € 2.330,- heeft opgebracht. Een tweede wandeling door PGR gemeenteleden later die week bracht ook nog eens € 1.800,- op. Een geweldig resultaat!

Tijdens en na de pauze is iedereen met elkaar in gesprek gegaan over het nog concreter maken van het beleidsplan, waarna de avond is afgesloten met het samen zingen van lied 975: "Jezus roept hier mensen samen".

Al met al een geslaagde avond, besloten met een gezellig 'hapje en drankje'.
Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor hun inbreng!

Sietze van Dijk
Wijkgemeente Ontmoetingskerk