

**Protestantse wijkgemeente
Ontmoetingskerk Rhenen
zondag 17 september 2017
10.30 uur**



Thema: Met open armen !

voorgangers : ds. Ton van Vliet
Marie Hansen - Couturier
organist : Eric Voet
m.m.v. de Band : Rob de Bruin, Merijn Bosman,
Jan Teunissen van Manen,
André Roseboom

Perspectief op de dienst:

Ooit op bezoek geweest bij iemand die uitkijkt naar je komst?
Wat voel je je dan welkom! Wij geloven dat God zo ook uitkijkt
naar jou, u en jullie. Superblij dat Hij je ziet, je wordt
ontvangen met open armen!

Daar zingen we van, en we horen het verhaal van Zacheüs die
door Jezus met open armen wordt begroet. We maken kennis
met de Liefde die een mens doet groeien...

10.00 uur Eerst tijd voor koffie. Welkom!

Als de bel gaat, lopen we de kerkzaal in

Welkom door de ouderling van dienst

De Band speelt en zingt: Met open armen (Vluchtkerk)

Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

Groet en bemoediging

(we gaan staan)

v. Welkom, met de groeten van God!

g. Welkom, iedereen!

v. De vrede van God met jullie allen.

g. Zijn vrede ook met jou.

v. Onze hulp is in de naam van de Heer

g. die hemel en aarde gemaakt heeft,

v. die in liefde trouw blijft, altijd weer,

g. Hij, onze God, met open armen!

Amen.

Drempelgebed

v. door Jezus Christus onze Heer.

g. Amen.

(gemeente gaat zitten)

Zingen: lied 87 vers 1 en 4

Op Sions berg sticht God zijn heilige stede

Kyriegebed en gebed van de zondag

Kinderen in het midden

Zingen met de kinderen: Je mag er zijn! (Youtube)

kinderen gaan naar de nevendienst

Lezen: Lucas 19 vers 1 – 10 uit de Bijbel in Gewone Taal

Toen ging Jezus de stad Jericho binnen. Daar woonde een man die Zacheüs heette. Zacheüs was het hoofd van de tollenaars, en hij was erg rijk. Hij wilde wel eens zien wie Jezus was. Maar dat lukte niet, want Zacheüs was klein, en er stonden veel mensen om Jezus heen. Daarom rende Zacheüs een stuk vooruit. En hij klom in een boom waar Jezus voorbij zou komen. Op die manier kon hij Jezus toch zien.

Toen Jezus langs de boom liep, keek hij omhoog en zei: 'Zacheüs, kom snel naar beneden! Want ik kom bij jou logeren.' Zacheüs kwam meteen naar beneden. Hij was blij dat Jezus met hem mee naar huis ging. Maar de mensen klaagden. Ze zeiden: 'Kijk nou, Jezus logeert bij een dief!'

Toen zei Zacheüs tegen de Heer: 'Ik beloof dat ik de helft van mijn bezit aan de armen zal geven. En als ik geld van iemand afgepakt heb, dan geef ik hem vier keer zo veel terug.' Toen zei Jezus: 'Zacheüs, je hoort weer bij het volk van Abraham. Jij en jouw gezin zijn vandaag gered. Want ik, de Mensenzoon, ben gekomen om mensen te redden die verkeerde dingen doen.'

Zingen: lied 186 vers 1, 2, 3 en 4
Er is geen plaats

Zacheüs kijkt nog even terug en vooruit

Zingen: Kom in mijn klein bestaan
(Jan van Opbergen; melodie: gezang 416 LvdK)

Kom in mijn klein bestaan,
ga niet mijn deur voorbij.
Breng licht en warmte aan,
maak mij van doodsangst vrij.
Ontdooi mijn binnenkant,
mijn ingevroren geest
en schep een nieuw verband,
zodat mijn ziel geneest.

Kom in mijn kleine droom,
verbreed mijn horizon,
dat ik niet langer schroom
te zien naar mensen om.
Genees mijn angst voor pijn,
mijn vrees voor zelfverlies,
zodat ik mens kan zijn
en voor de minsten kies.

Kom in mijn klein geloof,
vernieuw mijn fantasie.
Dat ik uw toekomst loof,
steeds nieuwe kansen zie,
zodat ik verder leef
voor vrede mettertijd
en mij uit handen geef
om uw gerechtigheid.

Lezing: Colossenzen 3 vers 12-17 uit de Bijbel in Gewone Taal
God houdt van jullie. Hij heeft jullie uitgekozen, en jullie horen nu bij hem. Daarom moeten jullie goede dingen doen: Je moet van harte meeleven met anderen. Je moet vriendelijk voor elkaar zijn, en geduldig. Denk niet aan jezelf, maar accepteer elkaar, en vergeef elkaars fouten. Want Christus heeft ook jullie je fouten vergeven.

Maar het allerbelangrijkste is: houd van elkaar. Want liefde maakt van jullie een volmaakte eenheid. Jullie zijn uitgekozen om samen één kerk te vormen. Christus heeft jullie vrede gegeven. Laat zijn vrede jullie nu leiden bij jullie beslissingen. En wees dankbaar!

Laat jullie leven vol zijn van het goede nieuws over Christus. Gebruik al je wijsheid om elkaar uitleg en goede raad te geven. Zing liederen om God te eren, zing alle liederen die de heilige Geest je laat zingen. Wees dankbaar, en zing voor God.

Bedenk bij alles wat jullie doen en zeggen, dat jullie bij de Heer Jezus horen. En vraag hem steeds om God, de Vader, te danken namens jullie.

De Band speelt en zingt: Kan ik iets voor je doen? (*De Dijk*)

1 Kan ik iets voor je doen,
kan ik iets voor je zijn
in dit wrange seizoen
met zijn kruipend venijn?

2 Kan ik iets voor je zijn
met een blik, een gebaar,
met een arm om je heen
of een hand uit je haar?

3 Kan ik iets voor je zijn
in je grote gemis,
omdat wie je zo liefhad
er nu niet meer is?

4 Kan ik iets voor je doen
met een blik, met een woord,
dat doet denken aan toen
dat je even weer voort...?

- | | | |
|--|----|--|
| 5. Is er iets wat je wilt,
wat je stilte verstoort
in het kaal en het kil,
wat je graag van me hoort? | 6 | Is er iets wat ik doen kan,
wat je helpt in de pijn?
Wat iets voor je betekent,
wil ik graag voor je zijn. |
| 7. Kan ik iets voor je doen,
misschien een lied, een gedicht,
dat je wanhoop benoemt
en je last iets verlicht? | 8 | Waar je droevig van wordt,
maar toch huilend om lacht,
dat je dagen verkort,
dat je nachten verzacht. |
| 9. Is er iets wat ik doen kan,
wat troost in je verdriet?
Want straks moet je weer verder
ook al wil je nog niet. | 10 | Is er iets wat ik doen kan,
wat je helpt in de pijn?
Wat iets voor je betekent,
zou ik graag voor je zijn. |
| | 11 | Kan ik iets voor je zijn,
een soort arm om je heen,
zodat het iets minder schrijnt
en je niet zo alleen...? |

Enkele woorden ter overweging

Zingen: lied 531 vers 2 en 3
Jezus die langs de straten kwam

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Tijdens de inzameling speelt en zingt de Band:
Omarm me (Blof)

De kinderen komen terug van de nevendienst

Gebed over de gaven,
dat we zingend afsluiten met het Onze Vader (lied 1006)

Zingen: lied 425 – Vervuld van uw zegen (staande)

Wegzending en zegen
zingen: Amen, amen, amen!

De Band speelt en zingt: Pak maar m'n hand
(Nick en Simon)